

20. August Xingxingxia - Hami Dag: 198 km Total: 3356 km

Oh what a night.

Strømmen blev leveret af en stor dieselbasse der stod og hamrede indtil 22:30.

Truckerne skulle åbenbart ikke sove, så livlig kortspillen og bajjou drikning indtil sent.

Da jeg endelig faldt i søvn gik der ikke længe før jeg vågnede ved at Elvis fumlede med døren - han havde om aftenen sikret den med en stor kæp der vist stod der til det samme (døren var på et tidspunkt blevet trykket ind så karmen var ødelagt og kunne derfor ikke låses normalt).

Om morgenen fortalte Elvis at han skulle ud og tisse, men yderdøren var låst så han kunne ikke komme ud. Men når en mand skal så skal han - og der var mange hjørner indendørs..

Apropos tis, har jeg undervejs bemærket mange vandflasker i vejkanterne mere eller mindre fyldt med et telignende fludium - det er truckerne der tapper af i farten. Der er stor forskel i fyldningsgraden - uden nærstudie vil jeg anslå at den gennemsnitlige fyldningsgrad er ca. 50 % eller 300 ml, men når man så passerer en flaske fyldt helt op kan man jo overveje om den stammer fra en chauffør med en abnorm blære eller om det er en omgangsflaske. Mums, og så kommer klunserne og samler ind til genbrug (omsmeltning - easy baby easy)

Jo på sådan en tur er der masser af tid til filosofien om livet, døden, lykken og ja, altså tisseflasker!

Fordi vi havde en lang dag foran os havde vi besluttet at starte kl 5:00, men da vækkeuret ringede var det bulderravende mørkt og i og med der ikke var strøm/lys på værelset kunne vi ikke pakke sammen - afgang blev udsat til ca 6:30.

Nå, men turen startede fint - 90 km down hill med vinden i ryggen, endelig lidt afslapning. De sidste 100 km var med skiftende vindretning og flad - på trods af den lette start var jeg alligevel relativt træt da jeg nåede frem - bla. fordi jeg ikke fik spist hele dagen. Vi var ivrige efter at komme afsted fra hotel klammovich og jfr. kortet skulle der være en landsby ca. 60 km længere fremme, men nej, intet. Ikke så meget som et hus, så det var bare at fortsætte, til alt held havde vi begge masser af vand. Efter ca 110 km faldt Elvis af - ikke fordi han var i dårlig form men hans cykel var bare håbløs og tung som et ondt år og med singlespeed. Jeg ventede på ham omkring 140 km hvor der var en lille landsby - havde købt koldt vand til ham, men han dukkede ikke op. Jeg besluttede derfor at køre de sidste 60 km til Hami uden at spise - jeg ville bare frem. Det var en fejl, jeg var træt da jeg kom frem, tror jeg ville have været bedre kørende hvis jeg lige havde stoppet og snuppet en melon eller noget (selv landsbyen lå et godt stykke fra landevejen og ville give mig en relativ lang omvej hvis jeg skulle finde tilberedt mad - men der var melonsælgere langs vejen).

Konkluderende kan jeg sige at en halv rulle mariekiks og en pose vingummi er ikke nok til 200 km!

Vel ankommet til Hami fandt jeg relativt let et brugbart hotel. Jeg vidste at der skulle være en Giant forretning og til min store overraskelse var den stor og velassorteret - ingen problemer med at fixe cyklen. Jeg havde fundet en lille outlet - så vi cyklede ned til den store forretning lidt længere nede ad gaden hvor min cykel blev lagt på et stykke pap på fortovet og arbejdet gik straks igang. Jeg skal hente den imorgen.

Herefter stod der kun een ting på programmet - mad! Klokkeren var nu omkring 17:00 og jeg havde ikke spist siden gårsdagens aftensmåltid. Ind i den første restaurant hvor jeg - som sædvanligt når der ikke er billeder på menukortet bestilte lidt i blinde - men jeg fik dejlig (og billig) mad - kolde nudler og grillet oksekød - det hjalp.

Herefter vandrede jeg rundt i byen en time eller halvanden - en ganske stor by med et enormt torv med scene og børnetivoli og så hjem og få en time på ryggen.

På min tur rundt i byen havde jeg set en Kentucky Fried Chicken, så ved 21 tiden dulrede jeg derhen og kastede mig ud i et stort beskidt ædeorgie - og så var dagens underindtag af kalorier vist kompenseret - godt og vel.

På trods af det relativt sene tidspunkt myldrede byen af liv - tæt besat i de mange udendørs restauranter - optræden på scenen - børn der legede og dyrkede sport og en hel parkeringsplads fuld af hausfrauen (og enkelte mænd) der dyrkede den kinesiske form for aerobics. Instruktøren stod på trappen til en bank 4 trin hævet over pladsen og førte an - jeg tror der var mindst 200 disciple.