

## 22. August Hami - Sandaoling Dag: 94 km Total: 3451 km

B.O.B. Brotherhood Of Bikers

Dagen startede med samling foran Merida shoppen, hvor Elvis igår købte sin flotte MTB til erstatning for sin håbløse låge. Det var tid til køretur med den lokale cykelklub. Planen var at de ville følge os på vej ca. 50 km.

Scheduleret afgang var klokken 7:00 men den var da henvend 7:30 før vi kom afsted. 10-15 motionister - og tænk - det gik præcis som i KCC (udover smøgpause) - stille og roligt den første kilometer og så var det slut - over stok og sten det gik - jeg kunne dog sidde med og til sidst var det bare mig og en Saxo Bank rytter (jfr. tøj) der sad alene i front - og så blev der samlet op - og så ellers afsted igen. Jeg kan absolut ikke følge med Kalundborgheltene som i gamle dage men her var det ikke umuligt. Til sidst, efter ca. 40 km blev jeg udfordret og hamrede til den alt hvad jeg kunne - show-off never pays - det kostede en knækket eger igen. Nå, ikke noget problem, jeg skifter bare når vi holder lunch - troede jeg.

Helt professionelt fik jeg hjulet af og også kassetten - ind med den nye eger og så blev jeg kommanderet rundt om hjørnet til nudler - så skulle klubbens mekaniker nok fixe resten. Efter min nudelsuppe blev jeg noget forbavset da jeg kom rundt om hjørnet og så at de stadig mekkede med mit hjul. Det viste sig at den fucking Giant dealer havde sendt mig afsed med eger der ikke alene var ekstremt bløde og i dårlig kvalitet, men også 5 mm for korte. Mekanikeren besluttede at justere lidt hist og pist og så kunne jeg jo nok køre til byen der var udset til overnatning. Desværre knækkede endnu en eger under dette arbejde og det var kun efter ganske let tilspænding. I mellemtiden var de kloge iøvrigt kommet i tanker om at eger som disse nok ikke kunne købes i Sandaoling. Hmm...efter lidt tænken frem og tilbage tog Elvis tilbage til Hami med bussen medbringende mit hjul. 2 ½ time senere kom han tilbage og berettede at han kunne få de rigtige eger hos Giant men at de desværre ikke havde værktøj til at montere - en lodret løgn idet de jo dagen før havde monteret eger for mig omend ikke specielt godt. Elvis tog til Merida shoppen og fik udført et fint job - hjulet er helt lige nu.

I mellemtiden sad jeg vagt over cykler og bagage og nød Karen Blixen - det er da dejligt at hun skal læses langsomt for der var kun få sider igen, de sidste sider af bogen blev efterladt i et kuldepot udenfor en butik, så var der lidt til optænding. Under min ventetid havde jeg iøvrigt fået foræret 2 softdrinks af lokale der tilsyneladende syntes jeg så ynkelig ud - virkelig flinke mennesker.

Nå - endelig afsted, omkring 15 km og så var Elvis flad på baghjulet på den helt nye cykel. Det viste sig at være fejl i slangen så den blev hurtigt skiftet.

Det sidste stykke var sejt - 1-3 % opad og 40-42° men endelig nåede vi hotellet og efter check-in og bad dejlig aftensmad.